

Nieuwsbrief



Mei 2014

Opendag:

De Opendag van 21 April is super verlopen, het was een mooie gezellige en drukke dag. En dankzij jullie enthousiaste bijdrage voor het sponsoringen hebben we een mooi bedrag op kunnen halen voor de Ponyclub, wat we weer aan jullie gaan besteden! Helemaal top! :dank jullie wel!! Hebben jullie nog leuke tips waar we het geld aan kunnen besteden? Schrijf het dan op en doe het in de ideeënbus.

Ik geef de pen door

Hoi, allemaal ik ben Eva en ben 10 jaar. En ik ben al 4 jaar lid van de ponyclub. Ik weet niet zo goed wat ik moet schrijven over de ponyclub. Ik vind eigenlijk alles leuk wat we doen. Leukste vind ik het kamp en de wedstrijden maar ook de open dag en alle andere activiteiten zijn erg leuk. Misschien een beetje gek maar ik vind het woensdagmiddag en zaterdag voor en na mijn les ook heel erg gezellig in de kantine, op de schommels of in de bak. Zeker nu de speeltuin weer gemaakt is, is het daar gezellig kletsen. Soms mogen we een extra uurtje mee lessen en dat is fantastisch. Ik hou erg veel van pony's en elke extra les is extra leuk.



Naast Trixie zijn er natuurlijk koeien en hele schattige kalfjes en nu weer jonge poesjes. Trixie is de liefste, mooiste, braafste, grappigste, bruinste, schattigste en leukste pony van heel de pony club. Maar de andere pony's zijn ook heel leuk. Soms ga ik mee Leon en Leroy halen. Wel vroeg maar ook leuk. Dan zie je overal pony's in het dorp. **Ik geef de pen door aan Lauren!!!!!!!!!!!!!!**



Kijk voor meer foto's en informatie over activiteiten op onze website: www.ponyclubdedoorzettertjes.nl

Agenda:

- 25 Mei: Dressuurwedstrijd
- 4 Juli: Speurtocht
- 12 September: Ponykamp



Voor degene die Facebook hebben, we zijn voortaan met onze Ponyclub op Facebook te vinden: ponyclub de doorzettertjes.

Mijn lievelingspony is Trixie. Trixie is van Hein en heeft vroeger voor de kar gelopen. Hij is hierdoor heel erg braaf op de weg, gewoon omdat hij al aan het verkeer gewend is. We gaan vaker naar Hein toe om Trixie te poetsen en te verzorgen. Dan rijden we ook in de wei. Erg goed. Als het te koud is krijgen we een kopje thee van Hein. Ook mogen we daar lekker op de hooiberg spellen, we zijn zelfs al eens met de BSO bij Hein op bezoek geweest om naar Trixie te kijken. Afgelopen winter was het zo nat in de wei bij Trixie dat we door een hele grote modderpoel moesten lopen. Grappig was dat mijn zus Sophie tot aan haar knie in de modder kwam vast te zitten. Ik heb haar er toen uitgetrokken met de bezem.