

Nieuwsbrief



**Ponyclub
De Doorzettertjes**

Maart/April 2015

Een woordje van Mirella ...

Hallo allemaal,

Ik wil me graag even voorstellen als nieuwe instructrice op de woensdagavond bij ponyclub de Doorzettertjes. Ik ben Mirella de Kok, woon sinds een aantal jaar samen met mijn vriend Wim en dochter Tessa (ook een paardengek??) in leende.

Ik ben geboren in Tilburg en heb daar tot mijn 21e bij mijn ouders gewoond.

Als klein meisje kreeg ik van mijn ouders een pony genaamd Starlight. Een lief wit pony'tje welke ik kreeg voor mijn communie.

Snel volgde er andere pony's omdat ik van hem af was gegroeid. De laatste pony die ik kreeg is nog steeds in ons bezit, hij heet Hendo, is inmiddels al 35 jaar en al 28 jaar in ons bezit. Hij staat al enkele jaren op rust bij paardenrusthuis van der Kruis in Heeze. Hij mag daar heerlijk genieten van zijn oude dag.

Met deze pony heb ik veruit de meeste prijzen behaald in mijn pony carri?re. Dressuur, springen, cross en bestgaande rijpony alles heb ik met hem gedaan. Met hem ben ik verschillende keren Nederlands kampioen geweest in diverse onderdelen van de wedstrijd sport.

Later na mijn ponycarriere ben ik verder gegaan met de "grote" paarden. Ik maakte mijn instructeurs opleiding af en had het geluk om te mogen werken in de paardenwereld. Ik trainde jacht-, dressuur-, en springpaarden, en gaf veel les. Ik ging van de ene springwedstrijd naar de andere Dressuurwedstrijd of reed weer eens een slipjacht mee.

Dit gebeurde allemaal in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Ook ging ik graag met de dierenarts op pad om dingen te leren. Zo heb ik enorm veel geleerd over allerlei ziektes, wondverzorging, bevallingen of kreupelheden bij paarden.

Later werd ik besmet met het western virus door Rieky Young in Vorstenbosch. Eenmaal daar op een quarterhorse te hebben gereden wist ik het! Dit was wat ik wilde!!! Al snel volgde er natuurlijk een quarterhorse en ben ik actief gaan rijden in de onderdelen Reining en Working Cowhorse.

Het relaxte karakter van deze paarden en de ontspannen manier van rijden dat was het gene waar ik steeds naar op zoek was geweest. Dit paste bij mij!!!!

Enorm genoten heb ik tijdens een vakantie in Amerika. Daar bezochten we een worldshow in Texas. Daar zaten we bij de top ruiters van de wereld. Er werden verschillende onderdelen uit de westernsport gereden.

We hebben grote ranches en fokkerijen bezocht en zijn bij grote veilingen geweest. Een bijzondere vakantie waar ik wederom enorm veel geleerd heb.

Nu weten jullie een beetje meer van mij! Nog meer weten? Vraag er me gerust!

Ik wens iedereen heel veel paardrijd plezier!

Groetjes Mirella